

Stichting Hospital Sanyang The Gambia

Verslag Werkbezoek Sanyang van Hans en Aly, 1 januari tot 26 februari

Nieuwsbrief april 2018

- *Jeugdcentrum/ bibliotheek*

Laten we beginnen met het positieve nieuws. De bibliotheek blijkt te voorzien in een steeds grotere behoefte en wordt vooral in de examentijd tot 's ochtends vroeg bezocht. Vaak moeten stoelen uit de conferentieruimte worden bijgezet. Het is ook het enige gebouw in Sanyang met voldoende capaciteit voor workshops en vergaderingen. Een delegatie van de Nationale Bibliotheek was zeer onder de indruk van het gebouw, het interieur en de prachtige boeken en waardeerde deze bibliotheek als een van de beste en mooiste van Gambia. Ze waren zelfs een beetje jaloers.

En dan nu het wat mindere nieuws. Drie maanden voor onze komst bleek Ousman zijn baan te hebben opgezegd, er was dus al drie maanden geen goed beheer en toezicht. Verder bleek slechts 1 stopcontact nog stroom te leveren omdat een deel van de bedrading was verbrand door het inpluggen van te zware lasapparatuur. Ook de router voor het internet bleek bij deze actie te zijn opgeblazen. Dit was overigens niet de enige reden dat er nog steeds geen internet was. Diverse keren heeft telefoonbedrijf Gamcel geprobeerd dit probleem op te lossen maar tot na ons vertrek was er nog steeds geen internet terwijl we de installatie vorig jaar al hadden betaald. Het probleem blijkt te zitten in de bedrading naar het gebouw toe. Je moet geduld hebben in Gambia.



De aanleg van de tuin waarvoor vorig jaar door ons een hek is geplaatst en planten geleverd zijn was helaas op niets uitgelopen. Geen toezicht, geen beheer, geen water geven en een hek dat niet goed dicht kan gaven de ezels en geiten opnieuw ruim baan om alle planten en struiken op te eten.

Werk aan de winkel dus. Opdracht gegeven voor het vervangen van de elektrische bedrading, de stopcontacten en de aanschaf van een nieuwe router. Het grootste probleem was echter het vinden van een nieuwe manager. Het roer moest om. Niet de VDC die

verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken maar een externe manager/bibliothecaris en een assistent voor de avond en de nacht, die veel meer activiteiten in het jeugdcentrum zou moeten organiseren. De VDC had nog niemand kunnen vinden. Dus zagen we onze kans schoon om iemand aan te bevelen die met een opleiding accountancy volgens ons de juiste man zou moeten zijn voor deze functie. Na enig aarzelen van de VDC omdat ze veel meer salaris moesten gaan betalen waren ze bij nader inzien toch wel enthousiast met onze keus en de reorganisatieplannen. Vooral na ons voorstel om in het jeugdcentrum de manager de gelegenheid te geven een kantoorboekhandel te beginnen om extra inkomsten te genereren zodat de kosten voor de VDC uiteindelijk zouden meevallen. Er werd een contract opgesteld waarin werd bepaald dat de inkomsten uit "de bookshop" inclusief van kopieer- en lamineerwerk ten goede komt aan de manager en dat de inkomsten van internet en de verhuur van de conferentieruimte voor de VDC zijn, die daarmee o.a. de kosten van elektra kan betalen.

Wij hebben inmiddels 4 verhuisdozen naar Sanyang opgestuurd met een basis voorraad voor de "bookshop". Saho, onze nieuwe manager, kon per direct een 1 maand durende opleiding tot bibliothecaris gaan volgen in Banjul waarvoor wij de kosten, incl. het



transport naar Banjul iedere dag, voor onze rekening hebben genomen. Inmiddels waren ze nog naarstig op zoek naar een assistent want alleen de manager kan niet 24 uur per dag aanwezig zijn. Wij hopen met de aanstelling van deze manager een goede basis te hebben gelegd voor de verdere ontwikkeling van het jeugdcentrum en de ontplooiing van de jeugd en toekomst van Sanyang.

Aan het eind van ons verblijf hebben we het jeugdcentrum nog geheel voorzien van gordijnen die we ook hadden verscheept vanuit Nederland. Ze zeggen daar altijd: Jullie hebben de klok en wij hebben de tijd. Dat heeft ons al vele uren wachten gekost. Om het tij te keren hebben we ook maar een klok opgehangen in het gebouw.

- *het hospitaal*



Bij ons bezoek aan het hospitaal vorig jaar deed Tida, de manager, een beroep op onze stichting of het misschien mogelijk was een professionele wasmachine mee te nemen daar alles nog steeds met de hand gewassen moest worden. Ze zouden een gat in het dak springen. Welnu, we hebben een nieuwe wasmachine met de container meegestuurd. Bij het installeren bleek echter dat de waterdruk onvoldoende was om de machine goed te laten functioneren, er kwam zelfs regelmatig helemaal geen water uit de kraan. Het probleem was bekend bij de leverancier Nawec en er wordt aan gewerkt. Tijdens ons

verblijf in Sanyang was het probleem nog niet opgelost. Wij hebben dan ook moeten adviseren de machine niet te gebruiken tot het probleem is opgelost, om schade aan de machine te voorkomen. We zijn benieuwd.

- *Speeltuinen voor Faala pre-school.*

Vorig jaar hebben we verslag gedaan van het afleveren van sportkleding aan de kinderen van de kleuterschool in Faala, een buitenwijk van Sanyang. Deze school is opgericht door Jawla, een Gambiaan, die met eigen middelen en verdiensten van zijn restaurant een school heeft gebouwd waar momenteel plaats is voor 120 kinderen. Dagelijks krijgen de kinderen een lunch waarvoor aan de ouders een kleine bijdrage wordt gevraagd als ze dit kunnen betalen. Maandelijks kost de school hem ongeveer 900 euro en vooral na het slechte seizoen van vorig jaar toen er nauwelijks toeristen waren vanwege de politieke onrust kon hijzelf zijn personeel voor het restaurant amper betalen en lag hij 's nachts vaak wakker hoe hij ook de school kon blijven helpen. Gelukkig heeft zich nu een Engelse professor bereid gevonden 50% van de salarissen van het personeel te financieren. Omdat wij groot respect hebben voor Jawla en zijn school een warm hart toedragen hadden we besloten hem te vragen hoe ook wij een steentje kunnen bijdragen. Na overleg met de docenten kwam zijn antwoord. Ze zouden zo graag speeltoestellen hebben voor het speelplein. Wij op zoek in Marktplaats.



Van de St. Josephschool in Lochem konden wij een speelhuis en een ballenvanger kopen. Van een gezin in Oosterwolde hebben we een schommel-klimtoestel over kunnen nemen. Alles gedemonteerd en voor zover nodig gerepareerd en geleverd naar de container gebracht. Geen eenvoudige klus omdat er twaalf palen bij waren met een betonnen voet van ongeveer 40 kg. Alles is gelukkig goed aangekomen in Gambia

en we konden al snel nadat wijzelf in Gambia waren aangekomen, transport regelen naar Sanyang.

Gelukkig waren ook dit jaar onze Belgische vrienden Robert en Nicole aanwezig om ons met het een en ander te helpen. Het plaatsen en installeren van de speeltoestellen liep onder de bezielende leiding van Robert als een trein. Met gebruik van de ingenieuze darmwaterpas van Robert stond het speelhuis na een kleine week.



Toen de laatste bouten nog vast gedraaid moesten worden waren de kinderen niet meer te houden. Wat een feest om die kinderen zo te zien genieten. Op slag was onze vermoeidheid van onze inspanning om de toestellen in Sanyang te krijgen verdwenen.

Een paar weken later hebben we het schommelklimtoestel en de olifant ballenvanger geïnstalleerd.

Om het geheel compleet te maken hebben we in Gambia zelf nog een volleybalset kunnen kopen. De palen in het beton gezet en spelen maar. Als dank hebben de kinderen voor ons gezongen en gedanst. Een onvergetelijke herinnering!

- *Ousman Saidu*



Eindelijk was het zover! Vol trots kon hij ons zijn diploma laten zien. Hij was met glans geslaagd voor zijn examen en heeft inmiddels een goede baan als verpleger. Voor verdere opleiding wordt door zijn werkgever voorzien.

Bij een bezoek aan de familie Saidu bleken er twee kinderen nog de leeftijd te hebben om naar de kleuterschool te mogen.

Wegens geldgebrek waren die niet naar de pre-school gestuurd door hun vader. Toen we dit hoorden zijn we gaan informeren bij de Faala pre-school of er misschien nog plaats was voor twee jongetjes. En we hadden geluk. We konden de vader overtuigen

van het belang van de school voor zijn kinderen nadat we beloofd hadden de kosten voor onze rekening te nemen. De jongetjes Saidu konden na het aanmeten van hun uniformpjes direct terecht op school. En wat waren ze blij.



- *Donatie van Accordeons*

Vorig jaar hadden we het verzoek gekregen van een talentvolle muzikale Gambiaan of we niet een accordeon voor hem konden regelen. In onze kennissenkring kennen we gelukkig wat mensen die accordeon spelen. Na een uitvoering bij accordeonvereniging Accordia in Zwanenburg werden we samen met andere leden uitgenodigd voor een drankje bij Ruud en Annemiek Scholte Aalbes. Tijdens ons gezellig samenzijn hebben wij gevraagd of we misschien een accordeon konden



overnemen voor Gambia. Het eind van het liedje was dat we met 4 accordeons van Ruud en een trekharmonica van Gerard Gerritse naar Gambia vertrokken. Één was er dus al beloofd. Daar er slechts een persoon bekend is die accordeon speelt en op leeftijd is hebben we na rijp beraad besloten de overige instrumenten te doneren aan de op te richten muziekschool van Jalliba, de beste choraspeeler ter wereld en ambassadeur van Unicef.

- *Donatie en plannen voor de toekomst*

Zoals u weet hebben wij besloten niet langer hoofdsponsor te zijn van het hospitaal in Sanyang nadat de VDC de beslissing heeft genomen het hospitaal over te dragen aan de Gambiaanse overheid en er een Major Health Centre van te maken. Ondanks dat wij het health centre nog ad hoc steunen dekt de naam van onze stichting inmiddels dus niet meer de lading. Daar wij en onze stichting in Sanyang al 18 jaar een begrip zijn en iedereen ons inmiddels kent wordt er vaak een beroep op ons gedaan. Dat heeft geresulteerd in diverse projecten zoals het skill centre en het jeugdcentrum.

Wij hebben voor de naaste toekomst, afgezien van de bouw van een bantuba bij de bibliotheek, nog geen vastomlijnde plannen. Mede door geldgebrek kunnen wij ons niet meer vastleggen op grote en dure projecten.

Echter ieder jaar valt het ons op dat het minder valide mensen hier ontbreekt aan iedere vorm van hulp. Ook deze keer hebben wij hulp geboden aan een vrouw van middelbare leeftijd na een cerebro -vasculair accident(beroerte) waardoor zij half verlamd was. Twee a drie keer per week hebben wij haar bezocht en gerevalideerd waardoor zij na 6 weken weer goed kon lopen en haar dagelijkse bezigheden zonder problemen kon hervatten. Zo lang als onze gezondheid het toelaat zou ik met de hulp van Aly mijn kennis als fysiotherapeut en manueel therapeut in willen inzetten om deze mensen te kunnen helpen. De plannen die we hadden om in Banjul samen met collega Baudewijns een revalidatie-trainingscentrum op te zetten zijn weliswaar door de Gambiaanse overheid niet opgepakt maar dat neemt niet weg dat wij ieder jaar opnieuw worden geconfronteerd met minder valide mensen die ons om hulp vragen.

Zoals gezegd nog geen vast omlijnd plan maar hoe mooi zou het zijn om op lokaal niveau Een centrum op te richten waar mensen gerevalideerd kunnen worden.

Hierbij overweeg ik om collega's enthousiast te maken om hun vakantie, al of niet tegen een reisvergoeding, door te brengen in Gambia om daar hun vaardigheden ten goede te laten komen aan de mensen van Sanyang en Gambia .

Het zou mooi zijn als er geld beschikbaar zou komen om revalidatie ook voor Gambianen mogelijk te maken. Rest mij nog u namens de inwoners van Sanyang te bedanken voor uw hulp aan onze stichting en het vertrouwen dat U opnieuw aan ons heeft gegeven.

Wij danken Robert en Nicole voor hun niet aflatende steun en Robert in het bijzonder voor zijn technische know how.

*Secretariaat: Zuiderdreef 55
2151CM Nieuw Vennep
Tel.: 0252687440|
Mob.: 0653859328
Email: info@hospitalsanyang.nl
Website: www.hospitalsanyang.nl
Bank: IBAN : NL58ABNA0567756327
Kamer van Koophandel: 34131275*



