

Stichting Hospital Sanyang the Gambia

Nieuwsbrief maart 2017

Verslag werkbezoek Sanyang van Hans en Aly, 11 januari tot 22 februari 2017

- *Politieke onrust in Gambia*

U hebt waarschijnlijk wel meegekregen dat de machtswisseling in Gambia niet zonder slag of stoot is verlopen. Nadat president Jammeh aanvankelijk zijn verkiezingsnederlaag op 1 december had toegegeven kwam hij hier na bijna een week op terug en weigerde hij de macht over te dragen aan Adama Barrow. Inmiddels stond de West-Afrikaanse alliantie genaamd Ecowas aan de grens klaar om de machtsoverdracht af te dwingen. De spanning in Gambia was te snijden en heel Gambia hield de adem in. Valt het leger wel of niet binnen? Iedereen zat binnen met ramen en deuren op slot. 45.000 mensen waren op de vlucht geslagen naar buurland Senegal. Winkels waren gesloten en het advies was weinig licht aan en binnen blijven. Dat is dan ook wat wij hebben gedaan in deze spannende dagen. Alle toeristen werden teruggehaald uit Gambia. Ook wij werden benaderd door Corendon en de ambassade met het advies om met een van de laatste vluchten uit Gambia te vertrekken. Wij hebben echter besloten te blijven en dat heeft gelukkig goed uitpakt.

Nadat de Veiligheidsraad het leger toestemming gegeven had om het land binnen te vallen werd al snel duidelijk dat Jammeh alle steun van het leger en zijn parlement kwijt was.

Mede onder druk van diverse West-Afrikaanse regeringsleiders heeft Jammeh in de nacht van 20 -21 januari op de staatstelevisie zijn vertrek aangekondigd en heeft hij politiek asiel in Equatoriaal Guinee gekregen.

Met deze machtsovername komt er een einde aan 22 jaar wrede dictatuur. Democratie heeft eindelijk de angst overwonnen. President Barrow heeft toegezegd een einde te maken aan de schending van de mensenrechten en de economie van het land weer op orde te brengen

- *Jeugdcentrum/ bibliotheek*

Na het vertrek van Jammeh kwam het normale leven in Gambia langzaam aan weer op gang. Wij konden eindelijk na 10 dagen aan ons programma in de bibliotheek beginnen. Het was ons al ter ore gekomen dat de bibliotheek vooral in de avonduren zeer goed bezocht werd en dat studenten tot vaak midden in de nacht bleven om te lezen en te studeren. Uit het inschrijfregister bleek ook dat er regelmatig leraren met een klas schoolkinderen de bibliotheek bezoeken. Volgens medewerkers van de Nationale Bibliotheek uit Banjul is de bibliotheek van Sanyang een van de beste in Gambia en zijn de boeken van hoge kwaliteit. We waren prettig verrast om te zien dat de meeste boeken nog op zijn



plaats stonden, al had alles wel een schoonmaakbeurtje nodig. We hadden opnieuw 1500 voornamelijk informatieve boeken verscheept, dankzij de Stichting Read to Grow, evenals 26 stoelen, 4 vergadertafels, boekenkasten, een bureaustafel en 4 computers. Na een grondige schoonmaakbeurt konden Robert, onze Belgische vriend en vrijwilliger, en ik beginnen met het opbouwen van de kasten en tafels terwijl Nicole Aly hielp de boeken van labels te voorzien. Daarna kwam de

grootste klus, het reorganiseren van de bibliotheek en het invoegen van 1500 nieuwe boeken. Het gebouw zelf was er ook niet helemaal ongeschonden vanaf gekomen en er moest wel het een en ander gerepareerd worden aan o.a. toiletten en de sloten van deuren. Ook de elektrische installatie

bleek ondeugdelijk te zijn en het was noodzakelijk nieuwe armaturen en elektrische plafondventilatoren aan te schaffen. De VDC was zelf begonnen met de aanleg van een hek rond de compound van de bibliotheek maar deze was door geldgebrek niet af en bovendien slecht geplaatst. Ook voor deze klus hebben we flink in de stichtingsbuidel moeten tasten maar het resultaat mag er zijn.



De laatste week hebben wij de computers in de bibliotheek geïnstalleerd. Hiervoor gaat onze dank uit naar Agnes en Bert die ze voor ons op de kop wisten te tikken, maar ook naar Gerrit Marskamp die de computers heeft voorzien van een complete Engelse Wikipedia en het programma G-Compris, een leerprogramma voor kinderen van 7 tot 16 jaar in spelvorm. En last but not least onze vrienden Dick en Hennie die een financiële bijdrage hebben gedaan om deze computers bedrijfsklaar te maken.

Vorig jaar had een vriendin in Gambia een partij bomen en planten toegezegd voor de tuin van de bibliotheek. Nu de omheining in orde was kon alles worden opgehaald en geplant, al was de klus nog niet helemaal af bij ons vertrek. Het is toch vaak "tomorrow" of "the day after tomorrow" en "we will surprise you next year"

Ondanks de politieke crisis hebben we onze werkzaamheden in de bibliotheek toch kunnen voltooien en zijn we trots op het resultaat. Aanvankelijk hadden we bezwaren tegen de installatie van internet omdat we bang waren dat het teveel onrust zou geven maar uiteindelijk heeft men ons toch weten te overtuigen dat er veel vraag is naar internet. Vooral nu gebleken is dat de nieuwe president veel waarde hecht aan goede communicatie. Direct na zijn aantreden bijvoorbeeld was het opeens mogelijk "whatsapp" te gebruiken in Gambia. Een ander argument was dat internetgebruik tegen vergoeding de bibliotheek kan helpen de kosten voor elektra te compenseren. We hebben dan ook aangeboden de kosten voor de installatie te vergoeden nadat wij de officiële rekening van Gamtel hadden kunnen inzien.

- *Het hospitaal.*

Vorig jaar kregen we het verzoek om te helpen met het opstarten van een apotheek in een gebouw tegenover het Health Centre. Tida, de manager van het Health Centre zou met concrete plannen komen na overleg met de VDC. Echter na een eerste vergadering bleek al snel dat de plannen inmiddels van de baan zijn. Er is niet voldoende gediplomeerd personeel beschikbaar om deze te bemannen. Als het Health Centre dus de medicijnen niet heeft blijven de inwoners van Sanyang afhankelijk van de duurdere particuliere apotheek in het dorp.



Wel konden we het Health Centre helpen met een grote doos hoogwaardige medicijnen en bloeddrukmeters die we via Gerrit Marskamp mee hadden gekregen. Verder hebben we onder leiding van Robert het dak van het Health Centre gerepareerd daar er een flinke lekkage was. Hoewel we na de overname door de Gambiaanse overheid geen officieel samenwerkingsverband meer hebben, blijft het toch ons kind en zullen we waar nodig ad hoc hulp blijven verlenen. Zo staat er

voor volgend jaar een professionele wasmachine op hun verlanglijstje. Ze zouden een gat in het dak springen volgens de manager. Dan moeten we misschien volgend jaar weer het dak op....

- *Trainings- and Production Unit Sanyang*

Natuurlijk hebben we ook een kijkje genomen in het skill centre. Ze kunnen zich prima zelfstandig redden, er was een nieuwe opdracht binnen voor de productie van 100 tafels en stoelen voor de basisschool in Sanyang. Dit bewijst eens te meer dat je hulp en sponsoring eindig moet stellen en self-support moet stimuleren.

- *Sponsoring van Ousman Saidy*

Vorig jaar hebben wij de kosten vergoed voor een een 2 jarige verpleegkundige opleiding voor Ousman Saidy. Wij sponsoren hiermee een zoon uit een arm gezin van tien kinderen waardoor hij later als hij een betaalde baan heeft zijn familie kan helpen. Toen wij hem dit jaar spraken was hij bezig met een stage in het Kanifing hospitaal. Goed nieuws is dat het Kanifing hospitaal veel potentie ziet in Ousman en hem een vaste aanstelling gegeven heeft en bovendien werd hem op kosten van het ziekenhuis een hogere opleiding aangeboden in de toekomst. Hij wil echter eerst deze opleiding afmaken en zijn diploma halen. Wij hebben hem dan ook beloofd het resterende geld voor zijn opleiding te zullen betalen.

- *Autowasserette in Sanyang*

Bij ons vertrek vorig jaar werd ons per brief een projectvoorstel gedaan voor het opstarten van een autowasserette in Sanyang waarbij de opbrengst voor een deel ten goede zou komen aan de bibliotheek. Wij hebben dan ook Ishmael, die ons overigens prima geholpen heeft bij de bouw van de bibliotheek vorig jaar, beloofd een hoge druk spuit met accessoires voor het wassen van auto's mee te nemen. Het was een schok om te horen dat Ishmael de dag na onze aankomst onverwacht en zeer plotseling is overleden. Wij hebben de familie tijdens een ceremonie ons medeleven betoond. Om zijn familie te helpen hebben wij dit apparaat aan de familie overhandigd met de bedoeling dat zijn zoon nu deze autowasserette gaat opstarten. Hiervoor wordt er bij een lokale garage een klein huisje gebouwd vlak naast een watertap.

- *Donatie trainingspakken aan school in Faala.*

Van Richard en Jose Conrads uit Nieuw Vennep kregen wij 125 trainingspakken en een tafel aangeboden voor Gambia. We hebben besloten de pakken uit te delen aan de school in Faala omdat wij de Gambiaanse voorzitter van de stichting Rainbow, die deze school gebouwd heeft en financieel steunt, al jaren kennen en erg respecteren. Hij heeft ons en onze Belgische vrienden, die ook sportkleding meegenomen hadden uit België, uitgenodigd op de school om de sportkleding aan de kinderen zelf te overhandigen.

Het werd een ontzettend leuke en feestelijke gebeurtenis en dank zij Richard en Jose hebben wij veel kinderen blij kunnen maken.

- *Donatie en plannen voor de toekomst*

Onze financiële middelen staan ons momenteel niet toe grote projecten op te starten of beloftes te doen die we misschien niet na kunnen komen. Zo is ons om hulp gevraagd om de pre-school of nursery school in Sanyang te ondersteunen die het financieel erg moeilijk heeft. Op deze particuliere school worden de basisbeginselen van de Engelse



taal aangeleerd en zonder deze kennis hebben kinderen geen toegang tot de gratis basisschool en blijven dus verstoken van enig onderwijs.

Misschien kunt u zich herinneren dat we in 2013 geprobeerd hebben een "Rehabilitation Technicien Trainingscentre" in Gambia van de grond te krijgen. We hebben toen een projectvoorstel en een Memorandum of Understanding gepresenteerd op het Ministry of Health in Gambia. Een dergelijke opleiding bestaat nog niet in Gambia en het is ieder jaar weer schrijnend om te zien hoeveel fysiek minder validen aan hun lot worden overgelaten. Het Ministerie was erg enthousiast maar helaas mochten we niets meer van ze vernemen. Mijn collega Johan Baudewijns die al 18 jaar ervaring had in Afrika met het realiseren van een dergelijke opleiding wilde zelfs een paar jaar samen met zijn vrouw in Gambia gaan wonen. Dit project zien we nog steeds als de belangrijkste uitdaging voor de toekomst.

Met een nieuwe regering en een adviseur van de nieuwe president die we persoonlijk kennen zie ik nieuwe kansen om een dergelijk project van de grond te krijgen.

Wij zijn ons terdege bewust dat hulp aan Gambia momenteel een ondergeschoven kindje is. Er zijn zoveel problemen in de wereld, denk maar aan de vluchtelingenstroom uit Syrië en de hongersnood in Somalië. Feit blijft echter dat Gambia nog steeds een van de armste landen ter wereld is. Bezuinigingen op ontwikkelingswerk, stijgende voedselprijzen en het steeds duurder worden van grondstoffen maken een menswaardig bestaan in Gambia steeds moeilijker. Tel daarbij op dat de ex president het land kaalgeplukt heeft en zichzelf enorm heeft verrijkt ten koste van de toch al noodlijdende Gambianen.

In het programma "Tijd voor Max" van 13 maart jl. over Gambia kwam ook Unicef met schrijnende cijfers over Gambia. Een kwart van alle kinderen in Gambia lijdt aan chronische ondervoeding door onvoldoende en weinig gevarieerd voedsel. In het hele land zijn slechts zeven couveuses en 40% van alle te vroeg geboren baby's redden het niet. Voorlichting over gezonde voeding en zo nodig therapievoedsel of orthomoleculair voedsel kan in ernstige gevallen levens redden. Mensen leren zelf gezonde en gevarieerde groenten te verbouwen en hiervoor de benodigde zaden te leveren is ook wat wij op lokaal niveau in Sanyang willen faciliteren. Met de nieuwe president ziet de toekomst er gelukkig beter uit maar meer dan ooit heeft Gambia uw hulp nodig.

Mede dank zij uw steun hebben wij de afgelopen 16 jaar veel kunnen bereiken. Zonder andere donateurs tekort te willen doen gaat onze speciale dank uit naar de familie Hulschbos van Stal Jasper die ons al vele jaren ruimhartig steunt.

Men kent ons in Gambia en men weet dat wat we beloven ook doen. Dit is een belangrijke basis voor samenwerking en de reden dat we bijna al onze projecten tot een goed einde hebben kunnen brengen. Er is geen geld verloren gegaan en iedere euro is daadwerkelijk gebruikt voor onze projecten. Zoals u weet betalen we onze reis- en verblijfskosten uit eigen zak. We hopen dan ook dat u ons blijft steunen!

Wilt u meer weten over onze stichting schroom dan niet om contact met ons op te nemen of kijk op onze website www.hospitalsanyang.nl



Secretariaat:

Zuiderdreef 55
2151CM Nieuw Vennepe
Tel.: 0252-687440
Mobiel: 0653859328
Bank: ABN-AMRO
NL58ABNA0567756327
KvK: 34131275